



Cbs 'Het Lichtschip'

Sportweg 24

8307 AN Ens

0527-271512

Website: www.hetlichtschip.nl

E-mail: cbshetlichtschip@aves.nl



Laat je zien!!

Brulboei nr. 6 - 2019-2020

Agenda

Maandag 4 november
Woensdag 6 november
Donderdag 7 november
Dinsdag 12 november
Donderdag 14 november
Donderdag 14 november
Zondag 17 november
Dinsdag 19 en donderdag 21 november

Brulboei 6

Staking – school gesloten!

Nationaal Schoolontbijt
Schoonmaakavond (zie rooster)
Voorstelling Cultuurbedrijf groep 5 - *Wie kan rijden?*
Voorstelling Cultuurbedrijf groep 6 - *Wie kan rijden?*
Dorpsviering 15.30 uur PKN 'De Zaaier'
Oudergesprekken (facultatief)

Van de directie...

Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen donderdag mochten we een groot aantal ouders verwelkomen op school. Deze keer ging de ouderavond over 'Continu verbeteren'. Een manier van werken waarin 8 stappen centraal staan. We hopen dat u nu een wat concreter beeld heeft wat Continu Verbeteren inhoudt. Mocht u deze avond gemist hebben en bent u toch nieuwsgierig? Vraag uw kind maar eens naar de groepsafspraken en het databord.

Het is fijn en goed om tijdens een ouderavond met elkaar in gesprek te gaan, vragen te stellen en elkaar van feedback te voorzien. Daarmee kunnen we weer verder. Nogmaals dank voor uw aanwezigheid!

Afgelopen zaterdag heeft weer een aantal Lichtschip-leerlingen de benen uit hun lijf gerend bij de scholencross. De leerlingen die mee hebben gedaan kwamen maandagmiddag trots de groepen rond om hun vaantjes te laten zien. Verderop in deze Brulboei kunt u een kort verslagje mét foto's vinden. Op zondag 17 november komt PopUp met een dorpsviering 'Droom, Durf, Doe en Deel' naar Ens. Deze eigentijdse viering is voor jong en oud. Aanvang 15.30 uur in PKN 'de Zaaier'. Meer informatie? Zie bijgevoegde flyer.

Groei kleutergroepen

Het leerlingaantal op het Lichtschip groeit gestaag, dit is met name merkbaar in de aanmeldingen van peuters. Het is voor school erg fijn om te weten wanneer er nieuwe kleuters instromen. Van 'nieuwe' gezinnen kunnen we dit niet voorspellen, maar van jongere broertjes/zusjes, familieleden of goede vrienden mogelijk wel. We willen u dan ook dringend oproepen om vroegtijdig (liefst op 3 jarige leeftijd) uw zoon/dochter aan te melden. Attendeert u anderen hier ook op? Dat zou fijn zijn! Dit maakt het voor ons makkelijker om financiële interventies (zoals bijvoorbeeld het bekostigen van een instroomgroep of het inzetten van extra ondersteuning) voor het begrotingsjaar in te plannen en zo de ondersteuning (financieel) te kunnen realiseren. Gedurende het schooljaar is dit een lastige kwestie. Op deze wijze kunnen we kwalitatief en verantwoord onderwijs blijven geven, ook in de groepen 1/2, want daar wordt immers de basis voor de schoolloopbaan van het kind gelegd. Door de huidige groei en aanmeldingen voor groep 1 zijn we op dit moment met de leerkrachten van groep 1 t/m 4 in gesprek. Een enkelvoudige groep 3 van 10 leerlingen in vergelijking van een groep 1/2 van 29 leerlingen (en nog groeiende) is niet helemaal eerlijk verdeeld. We willen hierover als team een zorgvuldige keuze maken, zodat het onderwijs in de eerste 4 groepen van onze school niet

teveel onder druk komt te staan. Als er meer duidelijk is, zullen we de betreffende groepen hierover informeren.

Lief en Leed

Na de herfstvakantie zijn Simone (groep 5) en Eva (groep 3) Last gestart op hun nieuwe school in IJsselmuiden. Zij zijn verhuisd. We hopen dat ze zich snel thuis voelen op hun nieuwe woonplek. In november mogen een vijftal leerlingen weer een extra kaarsje uitblazen. Deze maand zijn: Febe, Jesse, Bjorn, Marijn en Jona jarig! Alvast van harte gefeliciteerd!

Pietronella van Dijk-Jongbloed,
Directeur Cbs 'Het Lichtschip'

Kind op Maandag

Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen.



Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er vertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

Periode-overzicht nr. 2 (29-10 t/m 30-11)

We vervolgen de lezingen uit het boek Genesis, waar we voor de herfstvakantie mee begonnen. God heeft aan Abraham een groot volk en een eigen land beloofd. Die belofte wordt niet van het ene op het andere moment vervuld, maar steeds met hele kleine stukjes. Het zijn prachtige verhalen om aan kinderen te vertellen. Thema's als angst, bezorgdheid, verliefdheid, hoop, jaloezie en verrassing komen in deze verhalen naar voren.

Week 45 ■ 04/11 - 08/11: Zorg voor mij (Genesis 21: 1-21, 22: 1-19 en 23: 1-20)

Hagar wordt met haar zoon Ismaël de woestijn in gestuurd. Abraham wordt met zijn zoon Isaak de berg op gestuurd, waar hij hem moet offeren. Wie zorgt nog voor kinderen, als hun ouders dat niet kunnen? Wie zorgt voor ouders, als ze niet weten hoe het verder moet?

Week 46 ■ 11/11 - 15/11: Wat is het waard? (Genesis 24: 1-67 en 25: 19-34)

De knecht van Abraham moet een vrouw zoeken voor Isaak. Hij vindt Rebekka ver weg, en zij laat alles achter om haar nieuwe leven te beginnen. Later wordt Rebekka moeder van twee jongens, die ook twee volken zijn. Esau verkoopt zijn rechten voor een kop soep.

Facultatieve oudergesprekken

Op dinsdag 19 en donderdag 21 november houden we oudergesprekken. Deze keer zijn de gesprekken op uitnodiging van de leerkracht. Ook zijn er een beperkt aantal plekjes vrij voor ouders die een gerichte vraag hebben rondom de ontwikkeling van hun zoon/dochter en hier graag met de leerkracht over in gesprek willen.



Via Parro zullen de ouders die uitgenodigd worden door de leerkracht uiterlijk vrijdag 8 november een uitnodiging ontvangen voor het inplannen van een gesprek. Na maandag 11 november heeft u tot vrijdag 15 november nog de mogelijkheid om zelf bij de leerkracht kenbaar te maken dat u ook graag een afspraak wilt.

PBS

Vorige week zaten we weer bij elkaar in de gemeenschapsruimte voor ons gezamenlijke PBS-moment. U heeft hierover meer kunnen lezen in het Parro-bericht van 28 oktober. Vrijdag sloten we de PBS-week weer af. Elke groep had een klapspeel bedacht waarin de afspraken rondom een ruimte centraal stonden. Het was niet alleen een leuke opdracht, ook helpt het ons om

goed aan de afspraken te blijven denken.

We sparen door voor onze schoolbeloning. Het kidsteam heeft vorige week bekend gemaakt dat we nu sparen voor een film kijken op school met wat lekkers erbij. De tussenstand is al 420 munten, dus we hoeven nog maar 80 munten te sparen!

Nationaal Schoolontbijt



Op donderdag 7 november doen wij mee met het Nationaal Schoolontbijt! Het is fijn als elke leerling voor 4 B's zorgt (beker, bord, bestek en bakje). In de bijlage kunt u lezen waaruit het ontbijt bestaat. Als u inschat dat uw zoon/dochter geen fan is van het aangeboden broodbeleg, zorgt u dan zelf voor een ontbijtje? Mocht uw kind een grote eter zijn, eet dan vooraf thuis iets kleins.



'Ik val op' - campagne provincie Flevoland

Vandaag zijn er twee krijttekeningen op het plein verschenen bij beide schoolingangen in het kader van 'Ik val op'. Deze campagne van Provincie Flevoland promoot dat leerlingen hun fietsverlichting op orde hebben en aan doen. Bent u daar met uw zoon/dochter ook extra alert op?

Wist u dat door in het donker met werkende voor- en achterverlichting te fietsen het risico op een ongeval afneemt met 17%? Meedoen is makkelijk!

"De wintertijd is ingegaan, de donkere maanden staan voor de deur. Goede

fietsverlichting is letterlijk van levensbelang. Bijvoorbeeld als je 's avonds naar de sportclub fietst. Maar niet alleen op de fiets, ook als je in het donker de hond uitlaat of gaat hardlopen is het belangrijk dat andere verkeersdeelnemers jou tijdig zien: zorg dus dat je opvalt!"
Cora van Nieuwenhuizen - Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Scholencross

Het zag er zaterdagochtend erg triest uit. Het bleef maar regenen. Dat is natuurlijk helemaal geen lekker weer om de scholencross te lopen of om te gaan staan kijken! Gelukkig droogde het rond 13.00 uur op en was er om 14.30 toen de scholencross begon een stralende zon. Dit zorgde voor ideale omstandigheden voor een gezellige, sportieve middag.

Om kwart over twee begonnen we met het verkennen van het parcours. Het was duidelijk een stuk langer dan de eerste keer. Met linten was er een parcours uitgezet over het gras. Dat hoort ook zo, een cross gaat altijd over een onverhard parcours. Dat maakt het extra zwaar en dus een grotere uitdaging. Doordat het 's morgens zo had geregend moesten we bij het lopen goed opletten want er waren best gladde stukken bij.

Na het verkennen begonnen elke leerling met lopen in zijn eigen leeftijdscategorie. We begonnen met de meisjes die geboren zijn in het jaar 2013, daarna de jongens 2013 en zo verder tot het geboortjaar 2007, elke 7 minuten startte er een nieuwe groep.

Na een bochtig parcours op het hoofdveld gingen we over de heuvel, langs het hockeyveld. We namen hierbij niet het fietspad maar echt het pad onder de bomen langs, anders zou het natuurlijk niet meer onverhard zijn. We kwamen uit bij het achterveld en ook hier was het parcours weer met een lange slinger uitgezet. Na deze slinger kwamen we op de heuvel. Heuvel op? Kleine pasjes! Deze heuvel duurde best lang en was dan ook best zwaar, maar nadat we de heuvel hadden gehad kwam de finish in zicht. Gelukkig! Doordat we de finish zagen konden we nog een eindsprint inzetten.

De juffen en meesters zijn super trots op de deelnemers, wat hebben ze het goed gedaan! Soms door de gladheid onderuit, maar allemaal weer opstaan en doorrennen. Ook al was het zwaar, toch werd er doorgezet! Op de foto's kunt u zien hoe hard er gerend werd, hoe goed de kinderen hun best hebben gedaan. Soms zelfs met een eerste of tweede prijs tot gevolg! Die medailles zijn binnen! Ook

kreeg iedereen die mee heeft gedaan nog een herinneringsvaantje. Een vaantje om met veel plezier terug te kijken op een feestelijke, sportieve en zonnige middag.

Het Lichtschip had niet zo'n heel hoog aantal deelnemers, daarom hebben we dit jaar dan ook geen scholenprijs gewonnen. Volgend jaar willen we graag wel een scholenprijs mee naar school nemen, hiervoor hebben we meer deelnemers nodig! Doe jij volgend jaar ook mee?



Namens het team, juf Mieke



Tot slot

De ouderavond van 31 oktober opende ik met een mooi gedicht van Chris Lindhout. Hij heeft dit geschreven naar aanleiding van 1 Korinthe 13. Dit wil ik u niet onthouden.

'Liefde is genoeg'

Al had ik het mooiste schoolgebouw en de allerbeste lesboeken,
maar had ik de Liefde niet,
ik zou arm onderwijs geven en geen kind iets leren.

Al had ik alle competenties en was de excellente leraar,
maar had ik de Liefde niet,
mijn woorden waren inhoudsloos en mijn onderwijs zonder waarde.

Als las ik alles over kinderen en leerde mijn leven lang,
maar had ik de Liefde niet,
Ik was als een vader zonder gevoel, als een moeder zonder hart.

Als had ik niets,
alleen maar de Liefde,
het zou genoeg zijn om ene kind gelukkig te maken.

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 18 november.