

Cbs 'Het Lichtschip'

Sportweg 24
8307 AN Ens
0527-271512

Website: www.hetlichtschip.nl
E-mail: cbshetlichtschip@aves.nl



Laat je zien!!

Brulboei nr. 7 - 2019-2020

Agenda

Dinsdag 19 en donderdag 21 november
Vrijdag 22 november
Dinsdag 26 november
Donderdag 28 november
Maandag 2 december
Donderdag 5 december

Oudergesprekken (facultatief)
School versieren Sinterklaasfeer
MR-vergadering
Voorlichting VO op Het Lichtschip in Ens
Nieuwe Brulboei!
Sinterklaasfeest! *Alle leerlingen eten op school en zijn om 14.15 uur vrij*

Van de directie...

Beste ouders/verzorgers,

Sinterklaas is weer in het land, dit brengt veel gezelligheid maar ook geregeld met zich mee. Verderop in de Brulboei kunt u lezen dat hij ook dit jaar het Lichtschip niet overslaat. Om de school in Sinterklaasfeer te versieren hebben we uw hulp, komt u ook helpen op vrijdag 22 november? Alle extra handen zijn welkom!

Vorige week dinsdag waren er ook weer 15 ouders die op school waren om alle ruimtes even extra een schoonmaakbeurt te geven. Hartelijk dank hiervoor!



Lief en Leed



Het virus van verkoudheid of buikgroep slaat flink om zich heen. Vanmorgen werden vijf leerlingen afgemeld wegens ziekte. Beterschap allemaal! Ook binnen het team hebben we een aantal zieke collega's gehad. Tot nu toe hebben we dit in inzet van leerkrachten uit de invalpool en eigen mensen op kunnen lossen.

Binnen het directeurenoverleg en de teams in Ens hebben we het ook over het protocol Schoolverzuim – voorkoming van lesuitval gehad. Het is goed voor u als ouder te weten dat hiervoor Aves-breed een aantal afspraken zijn gemaakt.

Wat doen we als we een zieke leerkracht niet kunnen vervangen?

Om voor ouders onoverkomelijke problemen te voorkomen, zullen we, als een leerkracht *onverwacht* ziek wordt, de kinderen de eerste dag op school opvangen. Gedurende die dag zullen we alles doen om vervanging te vinden.

Alleen als we, na alle mogelijkheden om het probleem op te lossen, geen leerkracht voor een groep kunnen vinden, zijn we gedwongen die kinderen een brief mee te geven met de boodschap dat ze de volgende dag niet op school hoeven te komen en de reden daarvan.

Voor kinderen die thuis niet terecht kunnen en waarvoor geen oppas is te regelen, zal de school, na overleg, voor opvang zorgen.

Als een ziektegeval langer duurt, blijven we proberen om een invaller te vinden.

Mocht dat onverhoopt na enkele dagen nog niet gelukt zijn, dan gaat een leerkracht van een andere groep de lessen verzorgen. Die andere groep blijft dan thuis; dit alles om achterstanden te voorkomen.

Het naar huis sturen van een groep is een noodmaatregel en wordt altijd gemeld aan de inspectie en de leerplichtambtenaar, mede om een signaal te kunnen afgeven richting politiek.

Pietronella van Dijk-Jongbloed,
Directeur Cbs 'Het Lichtschip'

Kind op Maandag



Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen.

Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er vertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen, knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

Periode-overzicht nr. 2 (29-10 t/m 30-11)

We vervolgen de lezingen uit het boek Genesis, waar we voor de herfstvakantie mee begonnen. God heeft aan Abraham een groot volk en een eigen land beloofd. Die belofte wordt niet van het ene op het andere moment vervuld, maar steeds met hele kleine stukjes. Het zijn prachtige verhalen om aan kinderen te vertellen. Thema's als angst, bezorgdheid, verliefdheid, hoop, jaloezie en verrassing komen in deze verhalen naar voren.

Week 47 ■ 18/11 - 22/11: Ben jij het echt? (Genesis 27: 1-40, 28: 10-22 en 29: 1-14)

Verkleed als zijn broer gaat Jakob naar vader Isaak om de zegen in ontvangst te nemen. Nu is hij gezegend, maar hij moet wel vluchten. In de woestijn ontdekt hij dat God bij hem is. Hij komt uit bij Laban, een broer van zijn moeder.

Week 48 ■ 25/11 - 29/11: Verrassing! (Genesis 29: 15-30, 30: 25-43 en 33: 1-20)

Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de volgende ochtend blijkt dat hij met Lea getrouwd is. Als hij ouder is, gaat hij zijn broer Esau tegemoet. Een groot geschenk gaat voor hem uit.

PBS bij het overblijven

De laatste paar jaar is het aantal kinderen dat overblijft gestegen. Wij hebben daarom besloten om vaste overblijfmoeders op de overblijfgroepen te zetten zodat er altijd een vast gezicht is voor de kinderen. De kleuters zijn onderverdeeld in twee groepen waar Tanja en Christha de overblijfmoeders zijn. De middenbouw is ook over 2 groepen verdeeld, daar eten Sandra en Annet met de kinderen. Bij de bovenbouw eet Corina met de kinderen.

Dit bevalt ons erg goed en ook de kinderen weten waar ze aan toe zijn en dat geeft rust in de groepen. Onze invalkracht is Judith van Heerde.

We zitten door de hele school in verschillende ruimtes met de kinderen en maken het gezellig met elkaar. Als je met zoveel kinderen aan tafel zit is het wenselijk dat je afspraken met elkaar hebt. In overleg met de kinderen hebben wij afspraken met elkaar gemaakt en daarvan 3 op het welbekende PBS bord geschreven.

Deze hangen in de overblijf ruimtes:

- * Ik blijf zitten tijdens het eten
- * Ik eet met mijn mond dicht
- * Ik help mee de overblijf ruimte netjes te houden



Wij hebben allemaal kanjers van kinderen bij de overblijf die erg hun best doen om zich aan de afspraken te houden. Natuurlijk gaat het ook wel eens fout maar daar leren we van en doen het de keer daarop beter.

Als een kind het eten op heeft mag het met overblijf- speelgoed spelen zodat de andere kinderen ongestoord verder kunnen eten. Dit is altijd een feestje. Het stimuleert ze ook om door te eten zodat ze nog even gezellig met elkaar binnen kunnen spelen voordat ze naar buiten gaan. Want ook dat doet ze goed. Even lekker rennen en uitwaaien voordat ze er weer tegen aan gaan in de klas. Vanwege de grote van de groepen willen wij u vragen om het ons te melden als uw dochter of zoon een keertje komt overblijven d.m.v. een appje, sms'je of belletje op nummer 06-40916973 (overblijfcoördinator Annet Dierkes) omdat we de groepen daar op aan kunnen passen. Voor elke vakantie krijgen de kinderen een lekkere traktatie wat aansluit bij de lunch, dat is elke keer weer een verrassing. Mocht uw kind een allergie o.i.d. hebben is het fijn dat wij hier van op de hoogte zijn zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Op de site van school is ook te lezen hoe het overblijven werkt. Welke afspraken er zijn, hoe de betaling enz. werkt en alle informatie wat betreft het overblijven door middel van een overblijfgids.

Heeft u vragen of zijn er opmerkingen wat betreft het overblijven horen we dat graag, u kunt dat ook doen via het nummer van Annet Dierkes (of bij één van de andere overblijfmoeders).



Een hartelijke groet van alle overblijfmoeders,

Tanja, Christha, Sandra, Corina, Judith en Annet

Parro – voor de oudsten

Over het algemeen zijn de reacties van ouders over de communicatie via Parro erg positief. Kortere lijntjes met school én regelmatig een kijkje in de lesstof van uw kind. Ook het inplannen van gesprekken via Parro en het vragen van ouderhulp bij een activiteit via Parro werkt erg prettig. Het enige aandachtspunt is de algemene berichten die ouders/verzorgers van meerdere leerlingen dubbel krijgen. Hierover heb ik contact gehad met Parro, ze zijn bezig om hier iets voor te ontwikkelen. Daarop wil ik niet wachten en dus hebben we een oplossing bedacht. Naast dat je als ouder/verzorgers verbonden bent aan de groep van je zoon/dochter komt er ook een algemene Lichtschipgroep, waarin alleen de oudsten van het gezin zitten. Door de algemene berichten via deze groep te versturen, krijgen de ouders/verzorgers met meerdere kinderen maar 1 bericht ipv 2, 3 of 4. Dit betekent wel een handeling voor de u. U ontvangt deze week een mail met hierin een koppelcode voor deze speciale groep. Als alle oudsten van school gekoppeld zijn, kunnen we voortaan via deze groep de algemene berichten versturen én de agenda vullen met geplande schoolactiviteiten.

Sinterklaas



Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in Nederland. Op vrijdag 22 november vanaf 8.45 uur zal de school versierd worden in Sinterklaasfeest. Een hele klus! Wie zou er willen helpen? Donderdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school! We verwachten hem en zijn Pieten om ongeveer 9.00 uur. Ouders zijn van harte welkom bij de aankomst! Na de aankomst gaan we snel naar binnen en gaan we met de kinderen kijken naar een toneelstukje dat

opgevoerd wordt door de kinderen van groep 7/8. Daarna zullen Sinterklaas en de Pieten de kinderen in de klas bezoeken.

Voor de kleine pauze hoeven de kinderen die dag geen eten en drinken mee te nemen.

Alle kinderen eten 5 december op school. Iedereen neemt zijn eigen lunch mee.

Om 14.15 uur is het Sinterklaasfeest op school afgelopen en zijn alle kinderen vrij.

Wie dat wil, mag als Sint of Piet verkleed op school komen.

De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen cadeaus voor in de klas. Groep 5 t/m 8 heeft lootjes getrokken. Zij kopen een klein cadeautje en maken een mooie surprise en een zelfgemaakt gedicht.

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 2 december.