



Cbs 'Het Lichtschip'

Sportweg 24
8307 AN Ens
0527-271512

Website: www.hetlichtschip.nl
E-mail: cbshetlichtschip@aves.nl



Laat je zien!!

Brulboei nr. 8 - 2019-2020

Agenda

Donderdag 5 december

Maandag 9 t/m 20 december

Zaterdag 14 december

Donderdagmiddag 19 december

Donderdagavond 19 december

Vrijdag 20 december

Maandag 23 december 2019 t/m

vrijdag 3 januari 2020

Maandag 6 januari

Vrijdag 10 december

Maandag 13 december

Vrijdag 17 december

Sinterklaasfeest! *Alle leerlingen eten op school en zijn om 14.15 uur vrij*

Zendingsweken 'Huis van Vreugde'

First Lego League

Groep 1 t/m 4 vrij!

Kerstviering aanvang 19.00 uur

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Kerstvakantie

Inloop tot 9.00 uur

Start PBS-week

Nieuwste Brulboei!

Slot PBS-week

Van de directie...

Beste ouders/verzorgers,

Begin december weer een nieuwe Brulboei!

Deze week morgen we op donderdag 5 december Sinterklaas op school verwelkomen. Denkt u eraan om uw zoon/dochter een gevuld broodtrommeltje + drinken mee te geven. Op 14.15 uur zijn alle leerlingen vrij!

Afgelopen week was er een stuurgroep PBS gepland, hierin hebben de ouders Marjolein Bast, Ruth Pul en Marleen Appelhof zitting. Ook is de overblijf vertegenwoordigd door Christha Veijer. We hebben het daar o.a. gehad over de PBS ouderavond die in maand gepland staan. We willen naast algemene informatie over PBS ook ruimte bieden om als ouders onderling in gesprek te gaan over een onderwerp. Daarom doen we een beroep op uw betrokkenheid. Door op de volgende link te klikken opent er een kort inventarisatieformulier. Hierop kunt u aangeven over welke onderwerp (opvoeding-school) wilt u nu meer weten? Waarvoor zou u naar school komen? En kunt u persoonlijk (door een bepaalde cursus/opleiding, hobby of werkervaring in een bepaalde branche) wat betekenen? We horen het heel graag! https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K-GuqOSI5kCpyChtTH_0X6_08168ucFBr4IW9bhdLF1URURFvjFUVUxIM1M3TjPUDIURE5MNktQVv4u U heeft tot en met maandag 9 december de tijd om de vraag te beantwoorden.

Zoals eerder vermeld in de Brulboei groeit het leerlingaantal op school gestaag, zo dat de kleutergroep al uitgroeit naar 30 kleuters. Met de leerkrachten van groep 1 t/m 4 hebben we gesproken over de indeling van de groepen na kerst. Afgelopen vrijdag zijn de groepen 1 t/m 4 hierover per brief geïnformeerd. Samengevat zal het plaatje in groep 1 t/m 4 als volgt uitzien. Groep 1 en 2 worden alle dagdelen gesplitst. Groep 3 en groep 4 zijn 3 ochtenden enkelvoudig en de twee ochtenden en de middagen een groep 3/4. We hopen op deze manier zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen. Ook creëren we weer ruimte voor instroom, na de kerstvakantie staan er alweer 8 leerlingen ingeschreven! Om de groepen opnieuw in te richten zullen de leerlingen uit groep 1 t/m 4 donderdagmiddag 19 december vrij zijn.



De laatste periode zijn er volop stakingen in het nieuws. Niet alleen het onderwijs laat van zich horen ook de boeren, politie en de zorgsector. Door de stakingen lijkt het erop dat het mooie werk in het onderwijs een beetje ondergesneeuwd wordt. Dat willen we niet! Daarom hebben we Ens-breed een initiatief voor een meedraaidag voor jongeren en volwassenen geïnitieerd. Speciaal voor wie een stap in het (primaire) onderwijs willen zetten! De week van 13 t/m 17 januari zetten we onze schooldeuren open! In Ens willen we graag laten zien dat we trots zijn op ons beroep. Hiervoor hebben we een poster gemaakt. Deze zal ook verschijnen in de Baanbreker. Attendeert u geïnteresseerden erop? In de bijlage vindt u de poster.

In de andere bijlage kunt u een brief lezen waarin u geïnformeerd wordt over de nieuwe voorzitter van het college van bestuur.

Lief en Leed

Ook in de feestmaand december zijn er ook weer kinderfeestjes! Deze maand mogen de volgende leerlingen een extra kaarsje uitblazen: Kiana, Femke, Liana, Aimee, Fleur, Quinn, Maria, Fenna, Veerle Jeffrey (groep 1) en Nick zijn jarig! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bij de familie Bakker (Femke, Finn en Bjorn) is een lief klein zusje geboren, ze heet Madee. We wensen ze samen veel geluk en gezondheid toe!



Pietronella van Dijk-Jongbloed,
Directeur Cbs 'Het Lichtschip'

Kind op Maandag

Kind op Maandag is onze methode voor godsdienstige vorming. De methode wijdt kinderen in in de traditie van het Christendom. Er is dan ook voor gekozen om de Bijbelverhalen centraal te stellen.



Kind op Maandag verschijnt zeven keer per jaar in de vorm van een magazine. Daarnaast zijn steeds meer werkvormen te vinden op de website, voor gebruik op het digibord. Het materiaal is verdeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Voor elke week zijn er vertellingen van Bijbelverhalen. Daarnaast is er elke week een nieuw liedje dat op het digibord kan worden afgespeeld. Ook zijn er gespreksvragen,

knutseltips, werkbladen en nog veel meer.

Periode-overzicht nr. 3 (02-12 t/m 10-01)

De wonderen stapelen zich op in de verhalen van deze periode. De oude Elisabet en Zacharias krijgen een kind. Maria krijgt bezoek van een engel, die vertelt dat ze moeder wordt van Gods zoon. En de herders van Betlehem zien een groot hemels leger en gaan op weg naar het kind in de kribbe. Kerst is het feest van de wonderen. Wonder boven wonder!

Week 49 ■ 02/12 - 06/12: Ik zie je wel (Jesaja 40: 1-1 en Lucas 1: 5-38)

We horen deze week over de priester Zacharias. In het eerste verhaal leest hij uit een oude boekrol van de profeet Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet vergeet – zijn woord houdt altijd stand. In het tweede verhaal ervaart Zacharias dat ook zelf. In de tempel verschijnt een engel die vertelt dat hij en zijn vrouw Elisabet een zoon zullen krijgen. In het laatste verhaal van deze week krijgt Maria bezoek van de engel. Zij wordt de moeder van Jezus.

Week 50 ■ 09/12 - 13/12: Zing in het donker (Jesaja 8: 23 - 9: 6 en Lucas 1: 39-80)

Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over mensen die nu nog in het donker zitten, maar een groot licht zullen zien. Als Maria op bezoek komt bij Elisabet en Zacharias, zingt ze het uit. En later zingt ook Zacharias, als zijn zoon Johannes geboren is.

PBS in groep 3

De afgelopen periode hebben wij nagedacht over “waar staan we voor als groep en hoe willen we dat dit jaar voor elkaar krijgen” in groep 3 (onze missie). Onze missie is een YELL geworden:

De YELL van groep 3:

Wat leren wij?

Lezen

Wat leren wij? Rekenen
Hoe maken wij plezier? Samen
Wie zijn wij? Een top klas!
Via de bijlage komt u bij het filmpje waarin wij de YELL laten horen.

Van de MR....

Beste ouders, een berichtje vanuit de medezeggenschapsraad (MR).

Op dit moment bemand door leerkrachten Freerk en Jacqueline, directrice Pietronella en ouders Ivo Bakker en mijzelf, Irene Spiekerman van Weezelenburg.

Omdat mijn jongste zoon, Moritz, nu in groep 8 zit en de school zal verlaten, komt er een plaats vacant in de oudergeleding van de MR.

Wij hebben het idee dat het prettig zou zijn dat een nieuwe kandidaat dit schooljaar al een aantal keer mee zou kunnen vergaderen.

We vergaderen ongeveer 5 keer per schooljaar een uur. We denken in de MR dan onder andere mee over formatie, klassenindeling, schooltijden, schoolgids, schoolplan en nemen zitting in bijvoorbeeld een sollicitatiecommissie rondom de aanstelling van een nieuwe directeur (in 2018-Pietronella). Voor sommige onderwerpen hebben we advies- of instemmingsrecht. Je wordt dus echt op een andere manier betrokken bij (beleids)zaken aangaande de school.

Bij deze wil ik een oproep doen aan alle ouders van het Lichtschip: *Laat het weten als je interesse hebt in deze vacature en/of vragen hebt over de MR!*

Hiervoor kunt u met mij contact opnemen; 06-43226019

Met vriendelijke groet,
namens de MR,
Irene Spiekerman van Weezelenburg



Sinterklaas

Donderdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school! We verwachten hem en zijn Pieten om ongeveer 9.00 uur. Ouders zijn van harte welkom bij de aankomst! Na de aankomst gaan we snel naar binnen en gaan we met de kinderen kijken naar een toneelstukje dat opgevoerd wordt door de kinderen van groep 7/8. Daarna zullen Sinterklaas en de Pieten de kinderen in de klas bezoeken.

Voor de kleine pauze hoeven de kinderen die dag geen eten en drinken mee te nemen.

Alle kinderen eten 5 december op school. Iedereen neemt zijn eigen lunch mee.

Om 14.15 uur is het Sinterklaasfeest op school afgelopen en zijn alle kinderen vrij.

Wie dat wil, mag als Sint of Piet verkleed op school komen.

De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen cadeaus voor in de klas. Groep 5 t/m 8 heeft lootjes getrokken. Zij kopen een klein cadeautje en maken een mooie surprise en een zelfgemaakt gedicht.

Versieren van de school – Sinterklaas vertrekt – Kerst begint!

Aanstaande vrijdag 6 december wordt vanaf 8.45 uur de Sinterklaasversiering weer opgeruimd en wordt de school versierd in Kerstfeer. Een dubbele klus! Wie komt helpen? Vele handen maken licht werk!

Kerst – Donderdag 19 december vieren we samen het Kerstfeest in het kerkgebouw 'De Zaaier'. Deze Kerstviering is alleen voor kinderen van 'Het Lichtschip' en hun ouders, dus niet voor jongere of oudere broertjes en/of zusjes. De kinderen worden om 18.45 uur in de kerk verwacht. De viering begint om 19.00 uur.

Er is voor opa's en oma's de mogelijkheid om de kerstmusical te komen bekijken tijdens de generale repetitie op donderdagmorgen om 10.30 uur in 'De Zaaier'.

Even voorstellen “Huis van Vreugde”...

Tijdens de kerstperiode willen we ook graag omzien naar een de ander. Deze keer hebben we ervoor gekozen om de Nederlandse stichting ‘Huis van Vreugde’ extra te ondersteunen met een financiële bijdrage. De collecte die tijdens de kerstviering bij de deur staat is bestemd voor deze stichting. Ze zijn werkzaam in Zuid Afrika om daar een weeshuis met school te realiseren. Hieronder vertelt Jolien Mazereeuw, meer over ‘Huis van Vreugde’.

Ons doel is een open huis te zijn voor kinderen zonder huis, ouders en familie die voor hen zorgt en het geven van uitzicht op een goede toekomst. Dit zolang als het nodig is of tot het kind de volwassen leeftijd heeft bereikt. Maar ook als ze volwassen zijn willen we ze nog ondersteunen en eventueel huisvesten als dat nodig is. Ook willen we een kwalitatief goede scholing aanbieden voor de kinderen in het kindertehuis en waar mogelijk voor de kinderen in de buurt, omdat er voor zwarte kinderen bijna geen goede scholen zijn.



Wij zijn begonnen met de bouw van een weeshuis waarvan al een gedeelte staat. Ook hebben we een “pre-school” geopend in het dorp voor kinderen van 3 tot 6 jaar.

Dit jaar zijn wij één van de ‘goede doelen’ die ‘t Lichtschip ondersteunt.

Op school zal er aandacht zijn om naast de collecte op andere manieren een extra bijdrage te sparen. Daarnaast zal de werkgroep in Ens op 4 december langs de deuren gaan. We verkopen dan allerlei lekkers voor een klein bedrag waarvan de opbrengst gekoppeld zal worden aan de opbrengst van ‘t Lichtschip.

Voor meer informatie bekijkt u de website www.huisvanvreugde.nl

Of neem contact op met Jolien Mazereeuw 06-45227710

Doneert u ook een klein bedrag? Vanaf maandag 9 december staat er in elke groep een spaarbusje klaar. We hopen dat we met elkaar een mooi bedrag mogen doneren aan dit prachtige doel!

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 16 december.