



## Cbs 'Het Lichtschip'

Sportweg 24

8307 AN Ens

0527-251712

Website: [www.hetlichtschip.nl](http://www.hetlichtschip.nl)

E-mail: [cbshetlichtschip@aves.nl](mailto:cbshetlichtschip@aves.nl)



CBS Het Lichtschip

## Brulboei nr. 12 - 2021-2022

### Agenda

Vrijdagmiddag 11 maart

Woensdag 16 maart

Maandag 21 maart

Studiemiddag, alle leerlingen om 12.00 uur vrij!

Open dag van 9-11 uur voor nieuwe ouders

Brulboei nummer 13

### Van de directie...

Beste ouders/verzorgers,

Wat is die zon heerlijk! Buitenspelen en pauze houden zijn nu echt geen straf. We genieten van het mooie lenteweer en het weer samen spelen en leren zonder compartimenten, cohorten en mondkapjes.

De eerste week na de voorjaarsvakantie hebben we de meeste ouders gesproken n.a.v. het Rapportfolio. Fijn om te horen dat dit veelal mooie en goede gesprekken waren. En fijn dat dit ook weer fysiek kon!

Aanstaande vrijdagmiddag hebben we studiemiddag en gaan we onder andere in gesprek over de resultaten van het afgelopen half jaar en kijken we vooruit wat deze resultaten, de analyse hiervan betekenen voor ons aanbod het komende half jaar. Daarnaast hebben we scholing rondom het Continu Verbeteren.

Afgelopen maandag hebben we sinds lange tijd weer een echt gezamenlijke start van de PBS week gehad. Genieten! Verderop in deze Brulboei kunt u lezen waar het gesprek rondom de kernwaarde betrokkenheid toe heeft geleid!

Op woensdag 16 maart zijn ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun driejarige peuter welkom van 9-11 uur. Weet u nog ouders die zich aan het oriënteren zijn, wijs ze hier dan op.

De ouder-enquête 2021 is gesloten. Met trots kan ik u vertellen dat maar liefst 65% van de ouders deze heeft ingevuld. Binnenkort zullen we de ouder-enquête binnen het team en de MR bespreken. Daarna zal ik via de Brulboei ook u terugkoppeling geven over de uitkomsten.

### Lief en Leed

Helaas kon juf Mieke na de voorjaarsvakantie niet werken vanwege een Corona-besmetting. Ook missen we een handje vol leerlingen op school vanwege positieve testen. Het blijft een puzzel om bij ziekte de groep op te vangen, de invalpool is nagenoeg leeg.

Bij de familie Graafland is Job geboren, broertje van Jeftha, Preston en Riley en van oud-leerlingen Jason en Liana. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en broertje en veel geluk samen gewenst!

### Kind op Maandag



Kind op Maandag staat voor open, uitnodigend godsdienstonderwijs, waarin Bijbelverhalen centraal staan. We hoeven kinderen niet te vertellen wat ze moeten geloven. Wel kunnen we kinderen kennis laten maken met de rijkdom van de Bijbel en hen uitdagen om te ontdekken wat deze verhalen hen zelf te zeggen hebben. Het materiaal van Kind op Maandag is geschikt

voor alle bouwen van de basisschool, met een onderverdeling van groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. In elke bouw zijn per lesweek in principe dezelfde verhalen aan de orde. Een schoolbrede aanpak dus. Dat doen we heel bewust, vanuit de visie dat je als complete school ergens voor staat en iets met elkaar deelt.



Beste ouders/verzorgers,

'Open je ogen' is het thema van deze periode. Als we de Bijbelverhalen lezen, kijken we onze ogen uit. We zien Jezus over het water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen geneest. Hoe Hij brood deelt met duizenden mensen en hoe Hij de kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden op weg naar Pasen. We horen dat Jezus sterft aan het kruis: een donkere dag, waarop je misschien liever je ogen dicht zou doen om niet te zien wat er gebeurt. Maar met Pasen vieren we dat God altijd weer roept: 'Open je ogen!' Er is een nieuw begin.

We lezen in deze periode uit Marcus, dat is waarschijnlijk het oudste Evangelie dat in de Bijbel staat. Marcus vertelt het ene verhaal na het andere, om duidelijk te maken wie Jezus is en wat zijn boodschap is voor alle mensen. We hopen dat de verhalen opnieuw tot leven komen in de klas. En dat ze ogen blijven openen voor het goede nieuws in de wereld van vandaag.

Met vriendelijke groet,

**Erik Idema**

*Hoofdredacteur van Kind op Maandag*

#### **Week 10 (07/03 - 11/03) – Wij hebben je nodig (Marcus 6: 45-56 en 7: 24-30)**

De leerlingen van Jezus komen 's nachts in een storm op het meer terecht. Jezus loopt over het water naar hen toe. Aan de overkant van het meer komen veel mensen die hem nodig hebben naar Jezus toe. En ook in de omgeving van Syrus wordt zijn hulp gevraagd, door een vrouw met een zieke dochter.

#### **Week 11 (14/03 - 18/03) – Zie je al wat? (Marcus 7: 31-37, 8: 1-10 en 22-26)**

Jezus maakt een man beter die doof is en niet kan praten. Er gaat een wereld voor hem open. Later geeft Jezus een grote menigte mensen te eten met zeven broden en wat vissen. Het is al de tweede keer dat Jezus zoiets doet; gaan de mensen nu begrijpen wie hij is? In het derde verhaal wordt een blinde man genezen. Hij ziet eerst mensen alsof het bomen zijn, maar later ziet hij steeds meer.

#### **Positive Behavior Support (PBS)**

*In elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze keer is groep 1/2B aan de beurt!*

*De tussenstand voor de nieuwe schoolbeloning is 213 munten.*

De High Tea die we vrijdag voor de voorjaarsvakantie hielden omdat we de 500 munten hadden behaald was een groot succes! U heeft vast een aantal foto's bewonderd in Parro. Nogmaals hartelijk dank voor alle heerlijke lekkernijen, de leerkrachten en leerlingen hebben ervan gesmuld.



In januari hebben wij ons vorige doel gehaald!

We hebben geleerd hoe we tijdens het eten vooral bezig zijn met eten en hoe we het kletsen voor het buitenspelen bewaren. Op deze manier kunnen we nu extra genieten van ons broodje! En tijdens het eten hebben we vaak rustige muziek aan staan.



Toen we dit doel gehaald hadden, hebben we een pyjamadag gehouden! Bijna iedereen was in pyjama naar school en we liepen lekker op sokken en sloffen.

Nu zijn we bezig met een volgend doel: 'binnen 5 seconden hebben wij het stilteteken overgenomen'. Op dit moment hebben we al 18 muntjes. Als we 34 muntjes hebben, dan mogen de kinderen eigen speelgoed mee naar school.

We gaan ervoor!

Groetjes groep 1/2 B

### Oekraïne

Maandag hebben we tijdens de PBS-week een gesprek gehad over betrokkenheid. Al snel werd door de leerlingen Oekraïne genoemd. Kinderen zien veel verdrietige beelden op diverse media. Ook wij willen een bijdrage leveren aan giro 555, waarvoor hulpverleners de juiste hulp kunnen bieden op de plekken waar dat het hardst nodig is. Daarom zal in diverse groepen een actie worden bedacht waarmee geld opgehaald kan worden. Ook willen we voor de leerlingen/ouders die het leuk vinden een kledingmarkt organiseren. Je kunt dingen verkopen voor het goede doel. Dit kan speelgoed zijn, maar bijvoorbeeld ook zelfgebakken koekjes. Natuurlijk kun je ook muziek maken en hiermee geld ophalen, alles is mogelijk. Deze kledingmarkt is aanstaande vrijdag van 17.00-18.00 uur. Klaarzetten kan vanaf half 5. Ook is er wat te eten en te drinken te koop. De bedoeling is dat de gehele opbrengst naar giro 55 gaat. Hiervoor zullen er collectebussen staan. Alle kleine beetjes zijn welkom. U komt toch ook?



## Oproep van de biebouders & luizenpluisouders!

Nu ouders weer welkom zijn in de school starten we langzaamaan de ouderhulp binnen school weer op. We zijn dankbaar dat de biebmoeders weer gestart zijn en ook de luizenpluisouders laten weer van zich horen. Beiden kunnen wel wat hulp gebruiken.



Wij, de luizenpluiscommissie, zijn op zoek naar nieuwe luizenpluismoeders of -vaders. Inmiddels hebben we, nadat we een aantal ouders benaderd hebben, versterking van 1 moeder. Helaas is dat nog niet genoeg, omdat na de zomer zeker 3 á 4 gaan vertrekken. Het zou jammer zijn als het luizenpluisen op school zou moeten stoppen, dus.... MELD JE AAN! Het gaat om het standaard pluizen na elke vakantie en soms frequenter bij een 'grote

uitbraak'. Spullen (desinfectie/kammen) zijn aanwezig op school. Graag een berichtje aan mij (0613874506 José) of via de mail [josedrenten@gmail.com](mailto:josedrenten@gmail.com). Alvast bedankt, ook namens de andere pluisouders!

Fijn dat we na de voorjaarsvakantie weer met de bieb aan de slag konden! Helaas gaat een biebmoeder ons verlaten vanwege andere werkdagen, dus we zijn op zoek naar versterking! De bieb is geopend op dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 9.15 uur. Soms zullen we er wat langer zijn om op te ruimen, dingen te regelen, boeken te stickeren, repareren enz. Lijkt het leuk om ons team te versterken, reageer dan naar Bianca Rietberg via de mail [b.vanerven@live.nl](mailto:b.vanerven@live.nl) of loop binnen op dinsdag- of vrijdagmorgen. Tot dan!



**De volgende Brulboei verschijnt op 21 maart 2022**