

Even voorstellen!

Na de zomervakantie komen maar liefst vijf nieuwe juffen ons team versterken.

Daar zijn we heel blij mee!

Juf Vrouwke komt op vrijdag in groep 1/2 werken.

Juf Ingeborg komt maandag t/m woensdag in groep 3/4 lesgeven.

Juf Margreet B. werkt maandag en dinsdag in groep 6/7.

Juf Irene is de hele week in groep 8 te vinden.

En tot slot juf Marije, zij is als leerkrachtondersteuner verbonden aan onze school en zal twee dagen ondersteunen in groep 1 t/m 8 én 1 dag per week stage lopen. Haar stage start in groep 3/4.

Dat betekent dat alleen nog onze vacature voor vakleerkracht gymnastiek nog niet is ingevuld. We zullen bekijken hoe we de gym-uren kunnen opvangen, echter helaas zijn er maar weinig leerkrachten bevoegd om gymnastiek te geven. Dat wordt een puzzel dus!

We hopen dat ze zich thuis zullen voelen bij ons op school en wensen ze alvast veel werkplezier!

Vrouwke Kramer

Hoi, ik zal me even voorstellen omdat ik na de zomervakantie op vrijdag in groep 1/2 ga werken. Mijn naam is Vrouwke Kramer en ben getrouwd met Hendricus Kramer. Wij wonen samen met onze 4 kinderen (Mark 13, Luca 10, Stef 7 en Febe 1) in Tollebeek. Ik heb 9 jaar op Urk gewerkt, maar doordat 1 van de kinderen vaak naar het ziekenhuis moest ben ik gestopt om er voor mijn gezin te zijn. Na 4 jaar thuis te zijn geweest ben ik begonnen met invallen eerst alleen in Tollebeek maar dit is steeds meer uitgebreid. Als ik niet inval ben ik graag creatief bezig en zet ik mij in voor de kerk(zondagsschool, meidenclub). Ik heb er heel veel zin in om na de zomervakantie bij jullie op school te gaan werken. Maar voor nu wens ik jullie een fijne vakantie!



Ingeborg Mulder



Beste kinderen en ouders van Het Lichtschip,
Via deze weg mag ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Ingeborg Mulder-de Rooder en ik word volgend schooljaar juf op Het Lichtschip. Samen met juf Mieke ga ik lesgeven aan groep 3/4 en daar heb ik heel veel zin in! Ik sta nu 12 jaar voor de klas in Tollebeek bij CBS Op de Wieken en heb zin in een andere omgeving. Met jullie mooie school voelde ik gelijk een klik, dus ik heb zin om in Ens te beginnen. Ik ben 35 (bijna 36) jaar en woon aan de andere kant van de polder in Rutten, samen met mijn man en twee dochters. Ik vind het leuk om vrijwilligerswerk in ons dorp te doen en zo maatschappelijk betrokken te zijn. Op dit moment houd ik me bezig met de aanleg van een kabouterpad. Ik heb begrepen dat we hiervoor in Ens inspiratie kunnen opdoen! Om te ontspannen lees ik graag een boek of kijk ik

samen met mijn man een spannende serie.

Nou, genoeg nu over mij. Ik hoop na de zomervakantie met jullie allemaal kennis te mogen maken, want ik ben erg nieuwsgierig naar de kinderen en ouders uit Ens. Tot dan!

Met hartelijke groeten, Ingeborg Mulder

Margreet Baak



Beste ouders en leerlingen,

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen als de nieuwe leerkracht van groep 6/7 hier op CBS Het Lichtschip. Mijn naam is Margreet Baak en ik kom uit Urk. Afgelopen jaar heb ik de Universitaire Pabo afgerond. Daarbij heb ik afgelopen jaar op Urk aan groep 6 lesgegeven. Na de vakantie hoop ik samen met Juf Janneke te starten. Ik zal op maandag en dinsdag aanwezig zijn.

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten en met jullie samen te werken. Laten we samen streven naar een geweldig schooljaar vol groei, ontdekkingen en leuke herinneringen voor de leerlingen. Ik kijk er in ieder geval zeker naar uit.

Tot ziens! Margreet

Irene Bovendeur

Mijn naam is Irene Bovendeur, ik ben 22 jaar oud en ik kom uit Sint Jans klooster. Ik ben een jonge, leergierige, enthousiaste juf. In mijn vrije tijd ben ik op het voetbalveld te vinden. Ik speel in dames 2 van VHK. Ik ben een fanatieke spits en ik hoop geregeld een doelpuntje te maken. Naast voetballen ben ik muzikaal, ik vind het leuk om zelf piano en gitaar te spelen. Mijn grootste hobby is het bloemencorso, van mei tot aan augustus ben ik actief bij de wagen. Ik kijk met veel plezier uit naar volgend jaar. Voor nu wens ik jullie allemaal nog veel succes en een fijne vakantie, Irene Bovendeur.



Marije Ellenbroek



Hallo collega's, kinderen en ouders van Het Lichtschip in Ens.

Ik wil mij graag even voorstellen.

Mijn naam is Marije Ellenbroek en samen met mijn gezin woon ik in Zwolle. Naast sporten is werken met kinderen één van mijn grote passies. Dit doe ik dan ook al zo'n 25 jaar als pedagogisch medewerker in de kinderopvang, als zweminstructeur en als begeleider op de kinderafdeling van een epilepsiekliniek. Het onderwijs heeft mij altijd getrokken en nu ga ik mijn droom najagen.

Vanaf september zal ik op jullie school aan het werk gaan als leerkrachtondersteuner en tegelijkertijd mijn Pabo studie vervolgen. Ik zal dus ook één dag in de week als stagiaire aanwezig zijn. Ik zal mijn stage starten in groep 3/4 naast juf Ingeborg en juf Mieke.

Ik heb ontzettend veel zin om iedereen op het Lichtschip te leren kennen en mij te ontwikkelen tot een professionele maar vooral ook leuke, lieve, gedreven leerkracht. Het is mijn doel om in mijn beroep bij te dragen aan het creëren van een omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot unieke individuen. Ik ga ervoor!